

Kære Mini-spejdere & forældre

Sommerferien er slut, og spejder starter nu op igen hver onsdag fra kl. 18.00 til 19.30. Vi er 30 Minier og 5 ledere (Anita, Nina, Mette, Thomas & Lars). Hen over sommeren har vi ledere mødtes af flere omgange, og ud over programmet for efteråret, har vi lidt overraskelser klar til jer.

### Vores eget lokale...

For det første har Mini-grenen fået vores eget lokale. Det ligger på første sal. Man kommer op til lokalet via den udvendige trappe på den gavl, der vender ud mod bålhytten. Nina og Mette har skrubbet, skuret, malet og lavet et bord til hver af vores 6 patruljer. Det er blevet MEGA flot.



### Nyt mærke for de seje...



Vi har også valgt at tilbyde jer Minier, at I kan tage et af de mærker, der kræver lidt ud over det sædvanlige. Normalt tager Mini-spejdere ikke de ekstreme og gakkede mærker, hvor man går med tørklæde, kilt eller shorts i et år, eller hvad vi spejdere nu ellers finder på af tossede og sjove ting, men fordi flere Minier de sidste år har spurgt, har vi valgt, at I skal have

mulighed

for at tage mærket 12 x 5 kilometer. Kravene til mærket er meget simple. Man skal gå en tur på 5 km hver måned i et år, og man skal enten have uniform eller tørklæde på. I kalenderen har vi markeret 2 dage hver måned, hvor dem som har lyst til at tage mærket, kan mødes og gå sammen (man har altså 2 dage at vælge mellem hver måned). Mindst 1 leder går med hver gang, og sørger for at få registreret dem, der går med, men man skal selv have sin egen voksne med, eller låne en voksen af en af de andre Minier. Første gang er allerede søndag den 26. august, hvor vi mødes kl 10.00 på spejdergården. Der er afgang kl. 10.10. Tilmelding er ikke nødvendig.

### Vores første emne ...

Efter ferien bliver orientering. Vi skal finde spejdergården og vores egne huse på satellitfotos og kort, lære om verdenshjørnerne, signaturer og kompas, lave vores egne kort, på løb efter dem og meget mere.



### Vores første gruppetur...

Ligger i år d. 21-23. september. Vi skal være på Spejdergården. Emnet bliver "Det vilde vesten", Tilmeldingen er åben på medlemsservice. Mere info følger..

### Vi er udenfor...

Hver eneste onsdag, så husk at tage tøj på der passer til vejret.

### Vi har et par stykker på venteliste...

Til at blive Mini-spejder (vi kan højst være 30), så hvis du har besluttet dig for at stoppe, eller er stoppet, men ikke er blevet meldt ud endnu, hører vi meget gerne fra dig.

### Det var måske det hele...

Har vi glemt noget eller har I brug for at kontakte os, kan I skrive til [ml@spejd.com](mailto:ml@spejd.com), som vi alle læser eller på sms. Vores numre står på spejd.com. Her lægger vi også anden relevant information til jer, så kig forbi med mellemrum.

Vi glæder os til at se jer – mange sensommerspejderhilsener

Anita, Mette, Nina Thomas & Lars