

Filmmager, juleafslutning m.m.

Kære Mini-spejdere & forældre

Der har i et stykke tid været lidt stille fra os. Det er fordi vi har haft tungen lige i munden, og lavet noget svært, som vi ikke har prøvet før. Vi har nemlig arbejdet med et af Det Danske Spejderkors nye mærker, der hedder Filmmager.

Filmmager

Filmmager er et ret ambitiøst mærke, når man tager børnenes alder, tidspunktet på dagen, at nogen stykker kører på tom mave, at det er helt og aldeles MØRKT udenfor o.s.v. i betragtning. Mærket lægger sig tæt op af Spejderkorpsets formål med at udvikle børnene. Specifikt har vi arbejdet med kommunikation, talt om afsender og modtagere, lavet øvelser og lege, hvor vi bl.a. har udfordret kommunikationen f.eks. ved at en mini med ord skulle beskrive en tegning, som en anden mini skulle tegne, mens de sad med ryggen til hinanden, eller hvor 3 minier, med bind for øjnene, har skullet samarbejde om, at finde ud af hvordan 3 andre minier havde stillet sig an og selv stille sig an på samme måde...uden at måtte tale sammen. Vi har også lavet små interviews og andre små optagelser, som Maria laver lidt film ud af til næste onsdag, hvor vi har Filmfestival. I kan læse mere om mærket her: <https://dds.dk/maerke/filmmager>



Filmfestival

På onsdag slutter vi filmmagermærket med en filmfestival. Vi møder derfor op i vores fineste gallauniformer med rullede tørklæder, for at feste og se vores film. Minierne har selv været med til at planlægge vores lille filmfestival med rigtige dørmænd, hjemmelavede billetter og en rød løber. Vi skal både have popcorn, børnechampagne og uddele filmpriser, så det bliver sjovt.



Det er snart jul

Vi har lavet lidt ændringer i programmet op til jul. På grund af filmfestivalen, synes vi, at det vil være lidt meget med endnu en fest allerede den 4. december, så vi har sløffet det planlagte beachparty den 4. december, og holder i stedet et møde, hvor vi genbesøger nogle af alle øvelserne fra filmmagermærket. De er faktisk så gode, at de fortjener et besøg mere. Den 11. december er sidste gang inden jul. Det er en uge tidligere end sidste år. Vi har valgt at slutte lidt tidligere fordi december er en måned, hvor der er rigtig meget damp på kedlerne for børn og børnefamilier. Vores venner i FDF holder deres juleafslutning allerede den 30. november. Der er vi ikke helt endnu, men laver til gengæld nogle møder uden for meget hurlumhej i december. Den 4. leger vi som nævnt, og den 11. hygger vi med æbleskiver og laver små juledekorationer.

ⓘ VIGTIGT

Den 11. sørger vi for paptallerken, lys, ler, lidt gran og en sløjfe, men vi vil meget gerne, hvis I vil sende en lille pose pynt med børnene. – Skal I et smut i skoven i weekenden, så tag evt. lige en pose med og saml lidt ind. – Man må gerne fylde en pose, og så det er faktisk hygge-

Julegaver til spejdere

Alle spejdere elsker spejdergrej, - også under juletræet. Se eventuelt på listen over forslag til udstyr, hvis I savner lidt inspiration, - og husk, at det er Black Friday lige om lidt. Jeg har allerede modtaget flere nyhedsbreve med tilbud fra Outdoor butikker, og der er penge at spare. Listen nedenfor er altså ikke en liste over grej, som vi forventer, at børnene står med på onsdag, - bare tips og vejledning, hvis I alligevel er på vej ud og svinge dankortet. Vejledningen kan findes via linket herunder eller på Mini-grenens side på 9530spejder.dk:

https://9530spejder.dk/files/2019-08/K%C3%B8b%20af%20udstyr_0.pdf

Vi er udenfor

Hver eneste onsdag. Husk at tage tøj på der passer til vejret ;o)

Når I er trætte, har for travlt eller skal noget andet...


Sidste onsdag var der tur med SFOen. Det betød, at vi stod med halvt så mange børn, som vil plejer. Antallet af børn betyder rigtig meget for vores planlægning, så det vil være rigtig rart, hvis I lige vil give os besked, når børnene ikke kommer.

Det var måske det hele

Har vi glemt noget eller har I brug for at kontakte os, kan I skrive til mini@9530spejder.dk, som vi alle læser eller på sms. Vores numre står på www.9530spejder.dk. Her lægger vi også anden relevant information til jer, så kig forbi med mellemrum.

Vi glæder os til at se jer – mange hilsener

Anita, Maria, Per & Lars



Måske det ikke kun børnene, der træner samarbejde og kommunikation..... ;o)

